



Irène Aerts

1931 - 2021

Ik ben slechts iemand,
maar toch ben ik iemand.
Ik kan niet alles doen,
maar toch kan ik iets doen.
En omdat ik niet alles kan doen,
zal ik niet weigeren dat te doen
wat ik kan doen.

Dankbaar dat zij zolang in ons midden mocht zijn,
is na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid en liefde van ons heengegaan

Mevrouw

Irène Aerts

Echtgenote van de heer Adolf Van den Brande († 1993)

Geboren te Liedekerke op 24 mei 1931 en er omringd door haar geliefden thuis overleden
op 25 februari 2021, gesterkt door het Heilig Sacrament.

**Door de huidige omstandigheden zijn we genoodzaakt
om in beperkte kring afscheid te nemen van Irène in de Sint-Niklaaskerk te Liedekerke.**

Aansluitend volgt de bijzetting in de grafkelder op de gemeentelijke begraafplaats van Liedekerke.

Dit melden u met droefheid:

An-Marie Van den Brande en Wilfried Sonck

Jeroen Sonck en Celine Merckx
Reslen

Maarten Sonck en Lieselot Van Droogenbroeck

Lou, Billie, ♥

Jan Van den Brande en Alexandra Willems

Tibo Van den Brande

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Haar petekinderen Ingrid en Bart.

Wij danken huisarts Dr. Patrick Van Geert, thuisverpleging Celine en Ilse, meisjes van Familiehulp,
Kelly en Ilse, voor hun liefdevolle zorgen die Irène van hen mocht ontvangen.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Irène in het gemeentelijk mortuarium van Liedekerke,
Populierenlaan, op zondag 28 februari 2021 van 15.00 uur tot 16.00 uur.

Geen bloemen, geen kransen.

Rouwadressen: Wolvenstraat 62, 1760 Roosdaal
Impegemstraat 33, 1770 Liedekerke

Er is mogelijkheid om uw medeleven over te brengen via www.vagibel.be - rubriek overlijdens