

Sterven is je hand uitsteken  
naar God en weten  
dat Hij klaarstaat  
om je op te vangen



Dankbaar om wat zij voor ons betekend heeft,  
maar met pijn in ons hart nemen wij afscheid van

**MEVROUW**

## *Liliane Bogaert*

**Echtgenote van de heer Richard Breynaert († 2018)**

Geboren te Ninove op 27 november 1930  
en thuis te Liedekerke overleden op 29 maart 2021.

Door de huidige omstandigheden zijn we genoodzaakt om in beperkte kring  
afscheid te nemen van Liliane in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Boodschap ter Muilen,  
Ommegangstraat, te Liedekerke op

**zaterdag 3 april 2021 om 10.00 uur.**

Nadien volgt de bijzetting van haar asurne bij haar echtgenoot Richard in het urnenveld  
op de gemeentelijke begraafplaats van Liedekerke, Populierenlaan.

**Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur**

Dit melden u met droefheid:

Rik Breynaert en Lieve De Pauw

Michiel Breynaert en Lien Roelandt

Vik

Bert Breynaert

Simon Breynaert en Ann Latte

Charlotte

Anne Breynaert en Franc De Mey

Kris De Mey en Evi Stuyck

Jeroom

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Cyriel (†) Bogaert

Raymond (†) Breynaert en Rosa (†) De Saedeleer

Denies (†) Breynaert en Hélène Couck

Adolf (†) Breynaert en Maria (†) De Mey

Eddie (†) Breynaert en Willy (†) De Leeuw

Paul Breynaert en Marie-Paule Van Damme

haar broer, schoonbroers en schoonzussen

Haar neven en nichten.

De families Bogaert, Breynaert, Stevens en Michiels.

De familie dankt haar thuisverpleegster Lien Smet en haar team.

Rouwcorrespondentie: Familie Liliane Bogaert

p/a: Uitvaartverzorging Vagibel, Warandestraat 5, 1770 Liedekerke

*U kan uw medeleven betuigen via [www.vagibel.be](http://www.vagibel.be) - rubriek condolaties*