

Afscheid nemen is losscheuren
En toch met een mild heimwee
Dank U fluisteren, omdat je er was

Dankbaar om wat hij voor ons betekend heeft, maar met pijn in ons hart nemen wij afscheid van

De heer

Petrus Cobbaert

Weduwnaar van mevrouw Marie-Louise Van Saene

Geboren te Liedekerke op 12 mei 1933 en er godvruchtig overleden in het woonzorgcentrum Sara op 23 maart 2021, gesterkt door het Heilig Sacrament.

Oud-bestuurslid van K.W.B.
Trouwe vrijwilliger van VK Liedekerke

Dit melden u met droefheid:

Anne COBBAERT

Peter en Christine COBBAERT - MOTTE

Gert

Jeroen en Emily

Kris en Chris

Jill en Gust

Dirk COBBAERT

Lieve en vriend

Pieter

Kristel en Gert COBBAERT - VAN LIERDE

Britt en vriend

Mick

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families COBBAERT, VAN SAENE, D'HOE en BORLOO.

De familie dankt Dr. Matthias Beerens en het verplegend personeel van woonzorgcentrum Sara.

Door de huidige omstandigheden zijn we genoodzaakt om in beperkte kring afscheid te nemen van Petrus in de Sint-Niklaaskerk te Liedekerke, Warandestraat, op **dinsdag 30 maart 2021 om 10.00 uur**. Nadien volgt de bijzetting bij zijn echtgenote Marie-Louise op de gemeentelijke begraafplaats van Liedekerke.

Samenkomst aan de kerk vanaf 9.45 uur.



Voor eeuwig samen

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Petrus in het gemeentelijk mortuarium van Liedekerke, Populierenlaan, op zondag 28 maart 2021 van 15.00 uur tot 16.00 uur.

Rouwadressen: Houtmarktstraat 40A, 1770 Liedekerke

Rozemarijnlaan 10, 1770 Liedekerke

Bombardonstraat 67, 1770 Liedekerke

Houtmarktstraat 40, 1770 Liedekerke

Er is mogelijkheid om uw medeleven te betuigen via www.vagibel.be