

't Is stil geworden
nu jij er niet meer bent
doch...
je hart blijft bij ons

Dankbaar dat zij zolang in ons midden mocht zijn,
is na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid en liefde van ons heengegaan

Mevrouw

Paula De Brabanter

Weduwe van de heer Remi Van den Borre
(†10.02-1991)

Geboren te Liedekerke op 16 juli 1935
en overleden in woonzorgcentrum Ter Linden te Herzele
op 3 december 2021.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in intieme kring
in de aula van crematorium Siesegem, Merestraat 169, 9300 Aalst op
dinsdag 14 december 2021 om 14.00 uur.

Nadien volgt de asverstrooiing op de strooiweide
van de gemeentelijke begraafplaats te Liedekerke.

Dit melden u met droefheid:

Erwin Van Kelekom en vriendin Maria

José Van Kelekom en Willy Sterckx
en hun kinderen

Freddy Van Kelekom † en Hillona De Bruyn †

haar neven en nicht

Ronald Van Kelekom en Elke Du Bois
Brent en Rune

haar achterneef

Johan Du Bois

De families De Brabanter, Van Kelekom en Goelens.

De familie dankt haar huisarts, Dr. Frank Delmotte en het
personeel van woonzorgcentrum Ter Linden te Herzele voor
de liefdevolle zorgen die Paula van hen mocht ontvangen.

Rouwcorrespondentie: Familie Paula De Brabanter
p/a: Uitvaartverzorging Vagibel
Warandestraat 5, 1770 Liedekerke

U kan uw medeleven ook overbrengen via www.vagibel.be