

Ik heb lang en gelukkig geleefd
Mij met weinig tevreden gesteld
Niets gevraagd en veel gekregen
En ik ben van alle goede dingen voldaan
zachtjes ter Gode gegaan
Stijn Streuvels

Wij nemen afscheid van

De heer

Petrus Heymans

Zoon van wijlen Arthur en Delphine Heymans - Schelfhout

Geboren te Liedekerke op 20 april 1936
en overleden in woon-en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw te Roosdaal
op 25 maart 2022, gesterkt door het Heilig Sacrament.

De afscheidsplichtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de parochiekerk OLV-Boodschap ter Muilen op

donderdag 31 maart 2022 om 12.30 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in de grafkelder
op de gemeentelijke begraafplaats van Liedekerke, Populierenlaan.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 12.00 uur.

Geen bloemen, geen kransen.

Dit melden u:

Jozef (†) Heymans

Maria en Jozef (†) Heymans - Van Nieuwenhove

Frans (†) en Celeste (†) Heymans - Walravens

zijn broers, zus, schoonbroer en schoonzus

Arnold en Veronique Heymans - Vanderpoorten

Jonas en Eline Heymans - De Poorter

Pauline en Mathis

Celien en Arno Heymans - Volckaert

zijn neven en nichten

Wij danken Adolf en Rosette, Dr. De Man
en het verplegend personeel van woon-en zorgcentrum
Onze-Lieve-Vrouw te Roosdaal voor de liefdevolle zorgen
die Petrus van hen mocht ontvangen.

Een rouwbetuiging overbrengen voor Petrus
is mogelijk via www.vagibel.be - rubriek overlijdens