



*Jacqueline Boedt*

31/12/1932 - 30/05/2022

Lieve oma

Elke nacht hoop ik dat de hemel bestaat  
Waar je wordt verwelkomd door je zusters  
Dat er enkel rust is, geen kwaad  
En elke dag begint met een plateau vol oesters

Ik hoop dat jouw moeder op jou wacht  
In alle pracht en praal  
Met al haar zorgen en haar kracht  
Dat dit niet het einde is van het verhaal

Elke dag hoop ik dat de hemel bestaat  
En het een combinatie is van je favoriete plekken  
Dat het zeewater tegen de rotsen slaat  
En de Ardense bomen het landschap bedekken

Ik hoop dat je eindelijk jouw vader ontmoet  
En hij het van ons mama overnemen kan  
Dat hij over jou blijft waken, voorgoed  
En je de eeuwigheid kan spenderen met opa Jan

(door Kim Clarys)