



*Paula Lambrecht*

1931 - 2024

Als je verdriet hebt  
Blik dan terug in je hart  
En je zal zien dat je weent  
Om wie je vreugde bracht

Niet onvoorbereid,  
maar toch onverwacht is van ons heengegaan

Mevrouw

*Paula Lambrecht*

"Meter Bim Bam"

Weduwe van de heer Jean Vaeyens

Geboren te Meerbeke op 5 februari 1931  
en overleden in woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw te Roosdaal  
op 18 januari 2024.

De afscheidsplechtigheid, rondom de urne van Paula  
heeft plaats in intieme kring in de aula van het gemeentelijk mortuarium  
te Liedekerke, Populierenlaan op

donderdag 25 januari 2024 om 11.00 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing  
op de gemeentelijke begraafplaats van Liedekerke.

Voor altijd in ons hart:

Linda Vaeyens

haar dochter

Sabrina Van Londerseele, haar metekind en Kurt De Backer  
Jimmy Van Londerseele en Bettina Van Cutsem

haar kleinkinderen

Jonathan Van den Borre en Evy Borremans

Femke Vandenhoute

Mirte De Backer

Caro Van Londerseele

Milan Van Londerseele

haar achterkleinkinderen

Giovanni Van den Borre

Amy en Nyon

haar achterachterkleinkinderen

De families Lambrecht en Vaeyens.

Met dank aan Dr. Michel De Bruyne en het verplegend  
personeel van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw  
te Roosdaal voor de goede zorgen en de serene begeleiding.

Rouwadres: Pamelsestraat 347, 1770 Liedekerke

Een rouwbetuiging overbrengen is mogelijk via [www.vagibel.be](http://www.vagibel.be)