



*Evanilde Mateus*

1984 - 2024

Rouwbetuigingen via [www.vagibel.be](http://www.vagibel.be)  
Condolências via [www.vagibel.be](http://www.vagibel.be)



*Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen,  
van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.  
Ik belijd: « uw liefde houdt eeuwig stand,  
uw trouw hebt u in de hemel gevestigd».*

*Psalmen 89: 2-3*



Dankbaar om wat zij voor ons betekend heeft,  
maar met pijn in ons hart nemen we afscheid van

*mevrouw*

## *Evanilde Mateus*

Geboren te N'dalatando, Angola op 30 januari 1984  
en overleden thuis in familiekring te Liedekerke, België  
op 29 maart 2024, gesterkt door het Heilig Sacrament.

De afscheidsviering van Evanilde waartoe u vriendelijk  
uitgenodigd wordt, heeft plaats in de Sint-Niklaaskerk,  
Warandestraat 2 te Liedekerke op  
**zaterdag 6 april 2024 om 10.00 uur.**

De offergang geldt als rouwbetuiging.

Voor eeuwig en altijd in ons hart:

Tito Quemba	haar echtgenoot
Fatima, Lucas Tito, Luc en Marisabel	haar kinderen

Haar ouders, zussen, broers, schoonbroers, schoonzussen,  
neven, nichten en vrienden.

Wij danken haar dokters en het personeel van het  
OLV en ASZ ziekenhuis te Aalst.

*Cantarei para sempre o amor de Javé,  
anunciarei de geração em geração a tua fidelidade.  
Pois eu disse: «O teu amor é um edifício eterno.  
Tu firmaste a tua fidelidade mais que o céu».*

*Salmo 89: 2-3*



Grato pelo que ela significou para nos,  
mas com dor em nossos corações dizemos adeus a

*Senhora*

## *Evanilde Mateus*

Nasceu em N'dalatando, Angola no dia 30 de janeiro 1984  
e faleceu em casa com a família em Liedekerke, Bélgica  
no dia 29 março 2024.

Deus Pai fortaleceu o Santo Sacramento.

A despedida da Evanilde para qual voce esta gentilmente  
convidado a participar no acto de despedida que terá lugar  
na igreja de Sint-Niklaaskerk, Warandestraat 2 em Liedekerke  
**Sabado 6 de abril 2024 as 10.00 horas.**

A oferta serve como expressão de luto.

Para todo o sempre em nossos corações :

Tito Quemba	esposo
Fatima, Lucas Tito, Luc e Marisabel	filhos

Os pais, irmãos, cunhados, primos e amigos.

Nos agradecemos os doutores e o pessoal dos hospitais OLV  
e ASZ em Aalst.