

Als het leven om te beleven.
Niets meer mogelijk is
Niet als praten met meergod
Dien is de eeuwige rust.
Het enige dat nog baat.

Loeus.
13/6/15



Liefdevol aandenken aan

De heer

Louis Kestens

Echtgenoot van mevrouw Hortense Van den Borre

Geboren te Pamel op 2 november 1931.
Overleden te Erembodegem op 6 mei 2024
in het woonzorgcentrum De Gerstjens.

Gewezen zaakvoerder van Kestens bvba
Gewezen Voorzitter van Club 31

De sterke, immer actieve en positieve Va
was moe geworden

De woorden kwamen niet meer zoals vroeger

Je was ook broos geworden

Je lichaam had teveel gewerkt,

je geest had teveel gepresteerd

Ondanks je sterke levenswil,

werd de 100 jaar halen steeds moeilijker

Je horizon klaarde nog nauwelijks op

Tot je de hoop op herstel opgaf

En langzaam weggleed naar je welverdiende rust

Wij danken u oprecht voor elk vriendelijk gebaar,
troostend woord en blijk van medeleven.

Louis Kestens

1931 - 2024