



Altijd een glimlach

Altijd een zoen

Altijd een knuffel

Altijd graag zien

Altijd zorgen voor ...

Dat was haar levensleuze

Zo was onze lieve mama

Hermine Eytlenbosch

25 juli 1933 - 17 juni 2024

Dankbaar dat zij zolang in ons midden mocht zijn,
is na een leven van hartelijkheid en warmte
omgeven door onze liefde van ons heengegaan

Mevrouw

Hermine Eylenbosch

Echtgenote van de heer Cyriel De Dier (†)

Geboren te Liedekerke op 25 juli 1933
en omringd door haar familie overleden in het
woonzorgcentrum Van Lierde te Affligem
op 17 juni 2024.

Het afscheid van Hermine heeft plaats in intieme kring.

Dit bericht geldt als kennisgeving.

Dankbaar voor zoveel liefde mama

haar kinderen

Martine en Guy, Carine en Jo

haar kleinkinderen

Femke, Cédéric, Thomas, Xavier
Ben, Lana, Sofie

haar achterkleinkinderen

Matisse, Alexine, Alec, Cléo

Wij zijn bijzonder dankbaar voor de warmte en
genegenheid van de directie en het personeel van het
woonzorgcentrum Van Lierde te Affligem.

Rouwcorrespondentie: Familie Hermine Eylenbosch
p/a: Uitvaartzorg Vagibel, Warandestraat 5, 1770 Liedekerke
Online condoleren: www.vagibel.be

