



*Simonne D'hoë*

1941 - 2024

We zullen je missen, elke dag  
in kleine eenvoudige dingen  
maar in ons hart  
zul je met ons samenblijven

Omgeven door onze liefde is van ons heengegaan

**Mevrouw**

*Simonne D'hoë*

**Echtgenote van de heer Lodewijk Espenhout**

Geboren te Liedekerke op 1 december 1941  
en overleden in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst op 7 oktober 2024.

De afscheidsplichtigheid van Simonne rondom haar urne,  
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de aula van crematorium Siesegem,  
Merestraat 169 te 9300 Aalst op **maandag 14 oktober 2024 om 13.00 uur.**

Geen bloemen, geen kransen.

Voor altijd in ons hart

Lodewijk Espenhout

haar echtgenoot

Yves Espenhout en Sonia Pots

Kimberly Espenhout en Mathijs Clauwers, Lenn en Viggo

Jean-Pierre Espenhout en Marleen Van Molle

Kelly Espenhout en Jeroen Timmermans, Vince en Alec  
Lien Espenhout en Jonas Maenhout, Lily

Rita Espenhout en Patrick Van Eeckhout

N'deye

Beatrice

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar broers, zus, schoonzussen, neven en nichten.

Wij danken haar thuisverpleging, Kristien, Hanne en Chris en het verplegend en verzorgend personeel  
van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst voor de liefdevolle zorgen.

Een rouwbetuiging overbrengen voor Simonne is mogelijk via [www.vagibel.be](http://www.vagibel.be)